

Fotoblog

Vorige

Het Belang van Vlaanderen (05-09-06)



In mijn mooie gemeente Bellegem staat op een prachtige plaats midden in de velden -Eigendom van een Bellegemse landbouwer - een bord van een partij die middels haar naam pretendeert het belang van ons Vlaanderenland te verdedigen. Niet mis als ambitie natuurlijk.

Maar sinds het verschijnen van het bord een drietal weken geleden ontspint zich een strijd tussen een openlijke opbouwer (inmiddels met naam en gsm, verlengd wegens succes) en één of meer verborgen afbrekers van het bord. Ik heb er een dubbel gevoel bij.

Enerzijds denk ik dat de partij die prentedeert op te komen voor een "leefbaar Vlaanderen" -ik vind Vlaanderen behoorlijk "leefbaar"- een punt heeft dat haar borden -en ik verfoei de partij- in een leefbaar Vlaanderen moeten kunnen blijven staan.

Anderzijds vind ik dat een partij die opkomt voor een leefbaar Vlaanderen -en bij uitbreiding elke partij met gelijk welke slogan- zich zou moeten onthouden van het plaatsen van lelijke verkiezingsborden op één van de mooiste plaatsen van Groot-Kortrijk, zeker als men er passeert bij het licht van de avondzon in september.

Zeg nu zelf. Zou u dat bord niet afbreken?



Copyright 2003-2005 Francis Devriendt - Overname van mijn eigen teksten toegestaan mits naamsvermelding