

terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

218. Zij vragen u omtrent het vechten in de heilige maand. Zeg: „Het vechten hierin is een grote overtreding, met de mensen van de weg van Allah af te houden en Hem ondankbaar te (verhinderen) en tot de Heilige Moskee te zijn en (de toegang tot) de Heilige Moskee te (verhinderen), is bij haar mensen er van te verdrijven, is bij Allah een grotere zonde; en vervolgning is erger dan doden.“ En zij zullen niet ophouden u te bevelen, totdat zij u van uw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen. Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige - diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomstende. Dezulken zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.

219. Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijn het, die Allah's barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

220. Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: „In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.“ En zij vragen u, wat zij moeten weggeven. Zeg hun: „Hetgeen gij kunt missen.“ Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk, opdat gij over deze en de volgende wereld zult nadenken.

221. En zij vragen u omtrent de wezen. Zeg hun: „De bevordering van hun welzijn is een goede daad. En als gij met hen omgaat, zijn zij voor broeders. En Allah weet de kwaadstichters van de vredestichters te onderscheiden. En indien Allah het had gewild, zou Hij het u moeilijk hebben gemaakt. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs.

222. Een huwt geen afgodendienares, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij u moge behagen. En huwt haar

شَيْكًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّعْرَاءِ الْحَكِيمِ وَقَالِ فِيهِمْ قُلُوبٌ فَتَأَلَّ
فِيهِ كَيْدٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُفِرَ بِهِ وَ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْحَوَاجِ عَلَيْهِ مِنْهُ الْكُفْرُ عَسَى
اللَّهُ وَ الْوَيْفُتَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفِتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
بِقَائِلَاتِكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ انْطَلَقُوا
وَمَنْ يَتَّبِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَعَرِضٌ فَتَاهِمَا
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُوقِنُونَ قُلِ الْغَوْرُ كَذِبٌ يُخَيَّلُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ قُلِ إِصْحَاحٌ
لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَافُطُهُمْ فَاتُواكُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْعَاقِبَةَ مِنَ الْمُبْتَلِغِ وَلَا تَوَسَّاءُ اللَّهُ لَأَعْتَقَنَّ أَنْ اللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّرُوكَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا مَسَءُةٌ مُؤْمِنَةٍ
عَرِيفِينَ مُشْرِكَةٌ وَلَا تُعْبَدُ وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّرُوكَ

(gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienares, ofschoon hij u moge behagen. Zij noden tot het Vuur, maar Allah noot u tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.

223. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): „Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.

224. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

225. Een verschuilt u niet achter Allah met uw eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en het stichten van vrede tussen de mensen. Allah is Alhorend, Alwetend.

226. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor je ziele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen u hart heef verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagszaam.

227. Voor hen, die onthouding zweren jegens hun vrouwen is de wachtperiode vier maanden; als zij echter erant terugkomen, voorzeker, dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol.

228. En indien zij besluiten tot echtscheiding voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend.

229. De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperiodes wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien