

Helmen en andere praat

Plaats een reactie

53 berichten • Pagina **3** van de **3** • 1, 2, **3**

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door buske1300 op wo 16 jan '08 20:15

Jean-Marc,

Met alle respect hoor maar kan je niet gewoon beknopt antwoorden want ik kan me niet inbeelden dat er hier mensen, persoonlijk ideetje hee, zijn die nog de moeite gaan doen om uw repley's te lezen. Allee, ik wil niet moeilijk doen of U afbreken hoor maar halloooooooo Hopelijk heb ik op geen zeer teentje getrapt maar twas sterker dan me zelf Moest dit wel zo zijn dan drinken we de eerste dat we mekaar zien een pint

Grtz,
Philip.

- Omhoog
- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door Johan op wo 16 jan '08 20:27

Alij, ik heb me nu nog één keer de moeite getroost om uw litanie te lezen, maar als jij je de titel van instructeur al aanmeet omdat je een paar rijke kerels wat rijtips geeft, dan voel ik me bijna beledigd.

Schrijf nu voor mijn part nog een boek...ik scroll er toch voorbij, santé

- Omhoog
- [Wijzig bericht](#)
- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door VAN BELLE Jean Marc op wo 16 jan '08 20:27

1. beknopt? nee!
2. instructeur? nee (staat nergens)! Lesgever? ja (onderwijs)! Wie dat te lang doet, is altijd betweter...
3. Zou graag een uitgebreid PS2-game schrijven, ipv boek(en) in 2009.

- Omhoog
- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door Blackpan op wo 16 jan '08 20:53

JMVB, doe zo verder zou ik zeggen.

Veel vrienden zal je hier niet maken want ik krijg de indruk dat ze uw schrijven meer dan beu zijn.

Ikzelf hoor daar trouwens al bij.

Grtz Blackpan

Omhoog

- [Wijzig bericht](#)
- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **VAN BELLE Jean Marc** op wo 16 jan '08 21:21

Een journalist of een politicus die ze graag zien of die zich populair maakt door lief te zijn en enkel positieve kritiek zou krijgen. Ik herken daar inderdaad niet mezelf in want heb al moeite genoeg in de pogingen mezelf te zijn. Zorg goed voor elkaar, jongens (en meisjes). Van 'raar' over 'beu' over... Tja, kabouter Kwebbel praat teveel zeker?

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Melis Luc** op wo 16 jan '08 21:29

ik moet toch eerlijk toegeven dat JMVB veel slimmer is dan ikzelf, zou er geen forum zijn voor mensen zoals hij ? want de meesten onder ons zijn toch gewoon werkmens en kunnen met die geleerde woorden niet zo goed om ik ben maar tot mijn 14é naar school geweest

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Johan V** op wo 16 jan '08 22:22

Misschien kunnen we de naam van het topic veranderen in JMVB!!!

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Johan V** op wo 16 jan '08 22:24

Of eventueel een poll toevoegen?

Wie leest nog de reacties van JMVB? Ik alleszins niet meer!

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Johan** op wo 16 jan '08 23:24

Melis Luc schreef: ik moet toch eerlijk toegeven dat JMVB veel slimmer is dan ikzelf, zou er geen forum zijn voor mensen zoals hij ? want de meesten onder ons zijn toch gewoon werkmens en kunnen met die geleerde woorden niet zo goed om ik ben maar tot mijn 14é naar school geweest

Wees gerust. Ik ben langer naar school geweest, en mijn opleidingen bij de polies waren van het niveau van de kandidaturen op den unief... en ik versta hem nog nie

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Speedy** op wo 16 jan '08 23:44

1. kwantiteit is geen kwaliteit en heeft zekers niet met geleerdheid of intelligentie te maken... Misschien heeft het iets te maken met creativiteit, moesten de teksten stuk op stuk uniek zijn... Maar eigenlijk is het een constant herhalen van dezelfde frustratie op een andere manier, dus zo creatief is dit ook niet.
2. Ik denk dat JMVB niet echt wil begrepen worden, want indien de mensen hem zouden begrijpen zou hij geen rariteit meer zijn.
3. Het zijn van een rariteit is voor hem erkenning, erkenning die hij in zijn (vroegere) naaste kring niet krijgt.
4. Als om die erkenning te krijgen (en erkent worden als rariteit of "beuzak" is ook erkenning) daar het onverzadigbare spuwen van woorden voor nodig is, dan zal dit ook gebeuren.

Dus conclusie: Om JMVB te stoppen, hoeven we feitelijk niks anders te doen dan de erkenning stoppen, en dus niet meer reageren op zijn antwoorden. Eenvoudig toch... dus waarom die mens hier weren... Hij zal vanzelf wel stoppen het moment dat hij geen reactie meer krijgt op zijn meningen en uitingen...

Speedy, man van de wereld die wel gestudeerd heeft maar proffen dikwijls vervelend, saai en theoretisch vond, en dan maar enkel voor examens de unief gebouwen verkende, en voor de rest een bijstudie volgde als café psycholoog in de cafés van Leuven. Klink ik genoeg JMVB????

PS: It's not over until it's over... Yoghi Berra - US baseball player

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Johan** op wo 16 jan '08 23:47

Speedy schreef:.....

Miljaar gij zijt just Dr Phil

Omhoog

- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat

door **Speedy** op wo 16 jan '08 23:51

Johan schreef:

Speedy schreef:.....

Miljaar gij zijt just Dr Phil

Zittingen elke dag dat ik niet te moe ben om op dit forum te komen Vrijwillige financiële bijdragen voor advies via rekeningnr. van pan-european.be ter ondersteuning van ons leuk communicatie medium, dit forum

- Omhoog
- [Wijzig bericht](#)
- [Verwijder bericht](#)
- [Meld dit bericht](#)
- [Antwoord met een citaat](#)

Re: Helmen en andere praat= JMVB

door VAN BELLE Jean Marc op do 17 jan '08 09:45

Kwantiteit is geen kwaliteit is zeer terechte opmerking. Ik zelf vind het niveau van mijn bijdragen lager dan dat van de meeste leden hier. Ik ben helemaal niet zo slim als jullie denken (zie <http://logocom.be/iq.pdf> voor een objectieve IQ-test die niet zo bijster hoog is, behalve verbaal=met de mond misschien). Ik ben zeer slecht in samenvatten (zie vorige topic).

Akkoord om het topic JMVB te hernoemen, want ik vind ook dat het uit de hand is gelopen en dat ik te veel persoonlijk geantwoord heb en geneigd ben op elke vraag te antwoorden. Leuk is wel dat deze kritiek publiek staat tegenover mij, zodat iedereen deze info kan zien. Ik vind het een prachtig medium en ik zal geen nickname nemen om mij weg te stoppen (ook al vind ik mijn naam niet mooi omdat het een Franse voornaam met een Vlaamse familienaam is). Wat betreft mij doen zwijgen is het niet moeilijk: Je vraagt het gewoon. Vroeger dacht ik van mezelf dat alles (salto's; sportieve prestaties; rijden met moto) inderdaad was om op te vallen. Maar eigenlijk is het uit een nieuwsgierigheid naar hoe de dingen in elkaar zitten en wat je met dingen kunt doen, wat je met mensen kunt bereiken. Het enige wat mij kwetst is de persoon die maar tot 14 jaar naar school ging, en mij niet begrijpt. Dat doet pijn. Dat de andere gestudeerden miserie hebben met mij, dat beschouw ik als normaal. Het is toch normaal dat beestjes die op elkaars territorium komen, beginnen blaffen en het ofwel hebben ofwel niet hebben voor elkaar. Dat gaat van bijten tot liefkozen.

Misschien dit nog: elke opmerking van elke mens zegt meer over de mens zelf dan over de persoon waarover je praat. Haat is niets anders dan een emotionele poging om iets wat je vroeger interessant en mooi vond, nu lelijk en afgezaagd te vinden in de hoop dat je daardoor niets meer voelt en er dus ook geen pijn meer van hebt. Haat wijst meestal op een beslissing waarop een mens terugkomt, op een afhaken, op een ongeloof in de ander. In een liefdesrelaties wijst echtscheiding volgens mij altijd op een verkeerde beslissing. Net zoals een ongeval met de moto, vind ik een afgebroken liefdesrelatie ook meestal je eigen schuld. Weet zeker dat hier even hevig op gereageerd zal worden en dat (bijna) iedereen voor zich zal zeggen: *"Nee, ik kon dat niet voorkomen; die ander deed iets wat niet kon of mocht en ik kon het niet meer vermijden."*

Liefde is een hele nacht opblijven met een ziek kind, of...
met een gezonde volwassene.

Hoe dumpen we onze moto soms niet als we een nieuwe kopen? En als we eerlijk zijn, doet het soms pijn, en vergeten we de mooie tijden die we met onze eerste moto-stapjes beleefden. Wie durft een item opzetten daarover, en ik wil mij gerust onthouden opdat jullie daar een waar meesterwerk van poëzie zouden kunnen maken, zonder veel inspanningen. Als je van de moto thuis komt, moet je eens met een koude vinger, heel zacht wrijven langs het gezicht van je partner, en even diep in haar ogen kijken. Je zult

van de ene hemel in de andere terechtkomen. Maar is de hemel daar, of is het de manier van kijken die de hemel vormt? Ik denk dat het het tweede is. Je zou dat trouwens nooit kunnen als je niet eerst met verdriet en eenzaamheid te maken hebt gehad. De natuur tussen man-vrouw is niets anders dan het samenbrengen van twee verschillende krachten in een eenheid die mijn eencelligen altijd een is geweest.

blablablablablabla... het leven hoeft niet zo bestudeerd te worden als ik doe. Iedereen kan het zomaar door oefening, zoals zonder handen rijden op een zware moto. Dat doet de moto en de natuurwetten. In een bocht ga je rechtdoor als je niet zelf draait. kennis doe je ook niet op, ze is er en je kunt ze alleen maar herkennen van diep uit jezelf. hoe ouder ik word, hoe dommer ik me voel. blablablablablabla...

Misschien een poll met: Wie wil JMVB buitensmijten op dit forum met democratische stemming. JA of NEE (geen "ik weet niet", dat vind ik belachelijk). Toen ik voor RechtVoorDeRaap de enige boekhouder was (ze hadden er 70 gebeld) die durfde een standpunt TEGEN zwartwerk in nemen, was voor de uitzending 80% voor zwartwerk en na mijn uitleg dat zwartwerk de belastendruk nogmaals verhoogt op het einde nog 34% tegen zwartwerk. Ik vond het wel zeer erg dat men op tevee mijn betoog dat zwart werk net ONTSTAAT door de torenhoge belastingdruk in België... integraal geknipt werd en want dat was de invloed.. Ik was daar niet eerst boos voor, maar nu niet meer. Dit forum is ook al heel veranderd en ik vind het leuk te zien hoe ze in dit onderwerp beginnen groepjes vormen 'voor' en 'tegen', met een uitzondering ertussen (degene die minst gestudeerd heeft, is dikwijls minder beïnvloedbaar). Straks zie je een kuddegeest ontstaan (oei, nu zal men boos worden zeker?), maar je hoeft dit toch niet te lezen??? Schrijf je onderaan gewoon uit met 'Breng mij op de hoogte van nieuwe reacties' en het probleem JMVB is voor jou opgelost. Of is het een kwestie van gelijk krijgen en halen? Dat doet er niet toe. Het is niet omdat ik monogamie de meest stabiele opvoedingsvorm voor standvastige en sterke kinderen vind, dat ik heel mijn leven monogaam zal blijven (maar het is niet omdat je plots met een andere vrouw naar bed gaat, dat je moet ontkennen dat je vroegere visie juist was). Ken je een roker die tegen roken is? Nochtans zou zoiets echt vanzelfsprekend moeten zijn. Ik zelf was een anti-roker, tot iemand mij zei dat ik daar niet kon over meespreken omdat ik zelf nooit gerookt had. Ik ben beginnen roken en zou nu wellicht het karakter niet meer hebben om te stoppen. Die persoon had wel gelijk, en ik ben op dat vlak heel wat milder. Ik ben wel nog radicaal tegen drugs.

Worden we niet allemaal boos als we iemand niet kunnen overtuigen van ons eigen grote gelijk en onze visie? En is dat niet zielig? Leven en laten leven. Respect is niet meer dan een eerlijke afstand tussen de mensen bewaren en met interesse kijken naar waarom iemand anders een andere weg neemt, of zelfs meegaan op een andere weg om te begrijpen waarom die andere dat doet. Het echt begrijpen, zul je trouwens nooit, want wij zijn met moeite een beetje onszelf, laat staan een andere. Als iemand pijn heeft, denk je dan echt dat je begrijpt welke pijn, waar en hoe erg die persoon dat vindt? Of antwoorden we met het typische *Ja, mijn nek doet ook pijn; ik heb ook een hoest in mijn keel; ik voel mij ook futloos*? Of wordt je boos als ik zeg dat ik me goed wil voelen en daar meestal ook in slaag zonder veel hulp van anderen? Mijn oprechte excuses in dat geval. Vanwege.... JMVB in het onderwerp... JMVB

Omhoog

Vorige Geef de vorige berichten weer: Sorteer op 

Plaats een reactie

53 berichten • Pagina 3 van de 3 • 1, 2, 3

[Keer terug naar Opleidingen, verkeersveiligheid](#)

Ga naar:

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Blackpan, VAN BELLE Jean Marc en 1 gast

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group - Style by Robin Huurman/Modified by Zwerten - phpBB.nl Vertaling-